

Bembeke journal.

Jaargang nummer 13.

editie nummer 1.

23 september 2019

Dag allemaal,

Op 16 september vertrok het vliegtuig met onder meer ons er in, om 20.30 vanaf Schiphol.

Na een overstap in Nairobi landden we de volgende morgen om 9.00 uur in Lilongwe.

De kortste en minst vermoeiende vlucht naar Malawi ooit.

Heerlijk, nauwelijks vermoeid konden we op ons gemak boodschappen doen en kwamen we

rond 1 uur 'smiddags aan in Bembeke. Een zee van tijd om ons die middag te installeren.

Bij dit installeren hoort ook het inschakelen en testen van de (zelf gemaakte)

noodstroomvoorziening en de waterpomp.

Wat denk je? Alles werkte nog perfect. Daar was ik best wel trots op.

We zijn voor de boodschappen overigens maar niet Lilongwe zelf ingegaan, want volgens de chauffeur waren er weer demonstraties.

Enkele maanden geleden zijn er presidentsverkiezingen geweest, waarbij de zittende president is herkozen. Volgens zijn uitdager is er geknoeid met de uitslagen (waar hebben we dat eerder gehoord?). Deze uitdager heeft een zaak aangespannen bij het gerechtshof en zijn aanhangers gaan nu regelmatig de straat op om te demonstreren.

Gelukkig zitten wij op het platteland en daar maken ze zich hier overigens allemaal niet zo druk om, onder het motto "het maakt niet uit of je door de hond gebeten wordt of door de kat".

Nog een bijzondere ervaring overigens tijdens het boodschappen doen.

Ze verkopen daar houdbare melk in zakjes van 250 ml. Heel handig voor het zetten van oploskoffie. We kopen dan altijd een volle doos met 40 zakjes die dan speciaal daarvoor uit het magazijn gehaald wordt. Deze keer stond er bij de kassa een bewaker naast de kassière, die de doos open maakte en het aantal zakjes ging natellen. Blijkt het precies te kloppen, waarna de zakjes weer netjes terug in de doos gingen en de doos opnieuw werd dichtgeplakt.

Zoals gezegd waren we de eerste dag rond 1 uur 'smiddags in Bembeke.

En alsof ze het roken, een uur later vond het eerste spreekuurgesprek plaats. We hebben een bankje op de veranda voor het huis staan en Ans noemt dat het "spreekurbankje" omdat het gesprek met de meeste mensen die met een vraag of verzoek komen (veel anders is er niet), op dit bankje wordt gevoerd. Gelukkig waren er die middag maar 3 van die gesprekken.

De tweede dag begon met een wandeling naar het winkeltje van Daniël. Hier kun je onder andere beltegoed kopen. Voor ons "de" plek om de dongels en de SIM-kaarten te laten opwaarderen, zodat we weer volop kunnen bellen en internetten.

Dit jaar op dit gebied ook een novum. We hebben namelijk de beschikking over een van Jeroen geleende Iphone. Deze werkt uitstekend met een Malawiaanse SIM-kaart, dus we kunnen nu ook APPen. Nummer: +265990122600 (we zijn benieuwd). Ons Malawiaanse telefoonnummer is overigens nog steeds: +265993192136.

Na deze nuttige activiteiten zijn we maar meteen doorgelopen naar het gezondheidscentrum om daar de 6 nieuwe badkamers en wasgelegenheden (betaald met de opbrengst van de acties van Mieke en de kerstkransensessie en de bijdrage van Daan) te bewonderen. Zag er prima uit.

Die avond waren we uitgenodigd door de "Indian Sisters" om te komen eten. Wat bleek: ze hadden onthouden dat het de verjaardag van Ans was en ze hadden er echt veel werk van gemaakt. De eetkamer was mooi versierd met slingers en afdrukken van foto's van Ans uit haar Glossie die de kinderen ter gelegenheid van haar 65^{ste} verjaardag hadden gemaakt. Het was een heel programma, eerst bidden in de kapel, daarna muziek en zingen, gevolgd door het aansnijden en uiteraard eten van een speciaal door de zusters gebakken verjaardagscake en pas daarna aan tafel voor het diner, met als afsluiting nog enkele cadeaus. Het was geweldig en Ans was er echt door geroerd. Ans bedankt ook iedereen die haar op de een of andere manier vanuit Nederland heeft gefeliciteerd.

Donderdag en vrijdag veel tijd besteed aan contractbesprekingen aangaande de bouw van twee nieuwe schoolblokken met elk 4 lokalen en met overleg met het Bisdom over allerlei lopende zaken. Allemaal nuttig maar weinig om iets leuks over te vertellen.

Zaterdag hadden we een afspraak met Ineke Hendrickx van de stichting Nazareth. Deze stichting is in het dorpje Mganja (ongeveer een uur van Bembeke) bezig een middelbare school voor meisjes te bouwen. Omdat we dan al bijna halverwege het Liwondepark waren, hadden we besloten om na de afspraak door te rijden en er een weekendje uit van te maken. Zo gezegd, zo gedaan en zaterdagmiddag rond 3 uur waren we in "Bushmans Baobab" Lodge. Zondagmorgen om 5 uur uit de veren voor een "game drive", waarbij we veel olifanten, nijlpaarden, wilde zwijnen, allerlei soorten herten, een kudde buffels en zelfs een leeuw hebben gespot. Hiermee waren we voor wat betreft het spotten van wilde dieren wel verzadigd evenals het happen van zand en dus besloten we om de rest van de dag (en nacht) door te brengen op een van onze lievelingsplekken, namelijk het "Hippo Vieuw" resort, waar we uitgebreid konden douchen. Die dag verder lekker gerust en gegeten en de volgende dag uitgerust terug naar Bembeke en terug naar het werk.

Tot zover zomaar wat belevenissen tijdens de eerste week, wordt vervolgd.

Groeten vanuit een warm Malawi,

Ans en Wil.