

# Bembeke journal.

Jaargang nummer 15.

Editie 2.

22 september 2022

---

Hallo allemaal,

Inmiddels zijn we een stukje verder en hebben we uiteraard weer wat wetenswaardigheden te melden.

Op vrijdag 16 september zijn we vanuit Bembeke naar Mponela gereden, waar we de bouw van een middelbare school voor meisjes financieren.

Een tocht overigens van zo'n 3 uur en langs heel veel benzinstations die bijna allemaal stil en verlaten waren en bij de sporadische stations die wel benzine hadden, stonden gigantisch lange rijen auto's te wachten. Sommigen hadden echt een volstrekt lege tank en moesten hun auto telkens een plaatsje naar voren duwen tot ze bij de pomp waren. Wel een fijn gevoel als je daar dan langs kunt rijden met een volle tank (dankzij de zusters).

We kwamen tegen lunchtijd aan en het was meteen raak, want we werden ontvangen met muziek, zang en natuurlijk gebed. Nog even en we hebben een stralenkrans boven ons hoofd. Na de lunch de in aanbouw zijnde school bezocht en gesprekken gevoerd met de twee aannemers, altijd leuk.

Omdat het convent te klein is, hadden ze een hotel voor ons gereserveerd. Nou we keken onze ogen uit. Prachtig park met ongeveer tweehonderd kamers allemaal begane grond, maar (al dan niet als overblijfsel van Corona) nauwelijks gasten. We gingen 's-avonds eten in het restaurant, niet te geloven zeg een zaal met 200 plaatsen, alleen maar tafels voor 12 personen en er waren 2 gasten, wij dus. Omdat de stroom was uitgevallen was de menukaart erg beperkt, alleen maar geroosterde kip van de barbecue en rijst. We vroegen fruit na en werden verrast met een fruitcocktail, ze hadden blijkbaar ergens nog een blik Delmonte gevonden. Naderhand gingen we nog wat drinken in de bar en Ans bestelde een cocktail van het huis. Helaas, de enige barmedewerker die cocktails kon maken, had een vrije dag. Hadden wij weer.

De volgende ochtend terug naar het project, want we moesten de pas gebouwde stafhuizen en de Nursery nog bekijken en met een van de aannemers praten over enkele dak lekkages, waar hij in eerste instantie natuurlijk niks aan kon doen. Beetje naïef van hem, want hij weet inmiddels wel dat wij ons niet zo gemakkelijk met zo'n smoes laten afschepen.

We waren om twaalf uur bij de zusters uitgenodigd voor de lunch en daarna zouden we naar Lilongwe gaan. Wat bleek: iemand had ze ingefluisterd dat Ans de volgende

dag jarig was, dat werd dus weer muziek maken, zingen en verjaardagscake aansnijden. Hierna op naar Lilongwe naar Korea Garden.

Zaterdagmiddag lekker gerust en op tijd naar bed.

Het vliegtuig van Jack van Uden was netjes op tijd vertrokken en hij was 's-nachts rond 3 uur in het hotel aangekomen, dus we troffen elkaar aan de ontbijttafel.

Zondag alleen boodschappen gedaan, geluierd en 's-Avonds samen met Jack gegeten in het restaurant.

Daar wachtte Ans nog nieuwe verrassing, want Jack had geregeld dat aan het einde het hele team van het restaurant zingend naar binnen kwam met een coupe ijs, versierd met kaarsjes, Het was geweldig.

Op maandagochtend naar Bembeke, waar we rond twaalf uur aankwamen. Precies op tijd voor de lunch bij de zusters.

En jawel hoor, de verjaardag werd nog eens dunnetjes overgedaan, nu met eerst gebed in de kapel, daarna zingen en weer een taart aansnijden. Gevolgd door een kleedpartij waarbij Ans in een prachtige veelkleurige jurk werd gehesen en ik een bijpassende polo aan kreeg.

Prachtig allemaal, maar nu zijn we er wel klaar mee.

De rest van de week besteed aan allerlei nuttige dingen en morgen (vrijdag) naar het stadje Limbe, ongeveer 3 uur rijden. Dit om op zaterdag de "Graduation" bij te wonen van Yamikani. Een jongen uit Bembeke die voor een groot deel op kosten van Jack van Uden heeft gestudeerd. Eerst de middelbare school en daarna de universiteit. Het was een lange weg, maar wel een met een prachtig resultaat.

Wordt vervolgd,

Groeten allemaal van Ans en Wil.